

# Niet meegesleurd, maar geworteld



Aan het begin van dit nieuwe jaar merk ik, zowel in gesprekken met mensen als wanneer ik het nieuws volg, telkens dezelfde ondertoon. We leven in een tijd van onrust en onzekerheid. Velen hebben het gevoel dat we door onstabiele tijden gaan. Wat ons vroeger houvast gaf, lijkt nu minder vanzelfsprekend, en wat vandaag zekerheid belooft, kan morgen alweer achterhaald zijn.

De wereld verandert snel: technologische ontwikkelingen, geopolitieke spanningen en maatschappelijke verschuivingen volgen elkaar in hoog tempo op. In zo'n klimaat is het niet vreemd dat mensen zich afvragen waar ze nog op kunnen bouwen. Juist tegen die achtergrond klinken de woorden van Paulus in Efeziërs 4 bijzonder scherp en actueel. Hij waarschuwt gelovigen om niet “als kinderen heen en weer geslingerd te worden en meegesleurd door elke wind van leer” (Ef. 4:14, NBV21).

Paulus schrijft deze woorden als een herder; hij weet hoe kwetsbaar mensen kunnen zijn wanneer alles rondom hen in beweging is. Hij weet ook hoe verleidelijk het is om mee te gaan met elke nieuwe stem die zekerheid belooft. Paulus kende die spanning uit zijn eigen bediening. In Galaten waarschuwt hij gemeenten die zich “zo snel laten afbrengen” naar een ander evangelie (Gal. 1:6–8), en in 2 Timoteüs schrijft hij dat mensen leraren zullen zoeken die zeggen wat ze graag horen (2 Tim. 4:3).

Daarom bleef hij telkens terugkeren naar wat hij zelf “het fundament” noemt: Jezus Christus (1 Kor. 3:11). Hij nodigt ons uit om te groeien en dieper te wortelen, zodat ons geloof niet wordt bepaald door trends, maar door Christus zelf. “Laat ons ons aan de waarheid houden en in liefde groeien naar Hem toe die het hoofd is: Christus” (Ef. 4:15).

De Bijbel gebruikt vaak het beeld van wortels om geestelijke stabiliteit te beschrijven. De psalmist vergelijkt de rechtvaardige met “een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het blad niet verwelkt” (Psalm 1:3). Zelfs in minder gunstige omstandigheden zakt de boom niet weg, omdat zijn wortels zich vastgezet hebben in een stevige ondergrond.

Ook Paulus schrijft aan de gemeente in Kolosse: “Leef in eenheid met Christus Jezus... blijf in Hem geworteld en gegrondvest” (Kol. 2:6–7). Ik weet uit eigen ervaring dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. Net zoals een plant zorg, aandacht en tijd nodig heeft om te groeien, vraagt ook het geworteld raken in Christus geduld en volgehouden toewijding. Het is geen snelle weg, maar wel een weg die ons gaandeweg rust brengt.

Nu we februari ingaan, worden we uitgenodigd om opnieuw aandacht te geven aan onze geestelijke wortels. In een wereld die voortdurend beweegt, blijft Christus dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Wie in Hem geworteld is, zal niet zomaar worden meegesleurd, maar vol vertrouwen standhouden.

Marcelo Reis

Predikant

*Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid*

Kolossenzen 2:6-7 (© NBV21)