



Handelingen 2:41-47

⁴¹DEGENEN DIE ZIJN WOORDEN AANVAARDEN, LIETEN ZICH DOPEN; OP DIE DAG BREIDDE HET AANTAL LEERLINGEN ZICH UIT MET ONGEVEER DRIEDUIZEND. ⁴²ZE WIJDDEN ZICH TROUW AAN HET ONDERRICHT DAT DE APOSTELN GAVEN, AAN DE ONDERLINGE GEMEENSCHAP, HET BREKEN VAN HET BROOD EN HET GEBED.

HET LEVEN VAN DE EERSTE GEMEENTE

⁴³DE VELE TEKENEN EN WONDEREN DIE DE APOSTELN VERRICHTTEN, VERVULDEN IEDEREEN MET ONTZAG. ⁴⁴ALLEN DIE TOT GELOOF GEKOMEN WAREN, BLEVEN BIJEEN EN HADDEN ALLES GEMEENSCHAPPELIJK. ⁴⁵ZE VERKOCHTEN HUN EIGENDOMMEN EN BEZITTINGEN EN VERDEELDEN DE OPBRENGST ONDER DEGENEN DIE IETS NODIG HADDEN. ⁴⁶ELKE DAG KWAMEN ZE TROUW EN EENSGEZIND SAMEN IN DE TEMPEL, BRAKEN HET BROOD BIJ ELKAAR THUIS EN GEBRUIKTEN HUN MAALTIJDEN IN EEN GEEST VAN EENVOUD EN VOL VREUGDE. ⁴⁷ZE LOOFDEN GOD EN STONDEN IN DE GUNST BIJ HET HELE VOLK. DE HEER BREIDDE HUN AANTAL DAGELIJKS UIT; STEEDS MEER MENSEN WERDEN GERED.

Tijd alleen met God

Gebed

Verken het Woord

Lees Handelingen 2:41. Hoe zou deze enorme toename van het aantal leden van de vroege kerk de liefde van de vroege gelovigen op de proef hebben gesteld?

Inzichten van Ellen White

Wanneer de genade van Christus tot uiting komt in de woorden en daden van de gelovigen, zal er licht schijnen voor hen die in duisternis verkeren; want terwijl de lippen God loven, zal de hand zich uitstrekken in weldadigheid om de verlorenen te helpen. We lezen dat op de dag van Pinksteren, toen de Heilige Geest op de discipelen neerdaalde, niemand zei dat iets wat hij bezat van hemzelf was. Alles wat zij bezaten, werd gebruikt voor de voortgang van de wonderbaarlijke hervorming. En duizenden bekeerden zich op één dag. Wanneer dezelfde geest vandaag de dag de gelovigen bezielt en zij met dezelfde vrijgevigheid aan God teruggeven wat van Hem is, zal er een breed en verstrekkend werk worden volbracht. (Manuscript 95, 1907, par. 17)

De boodschap van de eerste engel in Openbaring 14, die het uur van Gods oordeel aankondigt en de mensen oproept Hem te vrezen en te aanbidden, was bedoeld om het volk dat zich tot God bekende te scheiden van de verderfelijke invloeden van de wereld en hen wakker te schudden, zodat zij hun ware toestand van wereldgezindheid en afvalligheid zouden inzien. In deze boodschap heeft God de kerk een waarschuwing gezonden die, als zij was aanvaard, het kwaad zou hebben gecorrigeerd dat hen van Hem afscheidde. Als zij de boodschap uit de hemel hadden aanvaard, hun hart voor de Heer hadden vernederd en oprecht hadden gezocht naar een voorbereiding om in Zijn aanwezigheid te staan, zouden de Geest en de kracht van God onder hen zijn geopenbaard.

De kerk zou dan opnieuw die gezegende staat van eenheid, geloof en liefde hebben bereikt die bestond in de tijd van de apostelen, toen de gelovigen "één van hart en één van ziel" waren en "het woord van God met vrijmoedigheid spraken", toen "de Heer dagelijks aan de kerk toevoegde die gered zouden worden". Handelingen 4:32, 31; 2:47 (De Grote Strijd, blz. 379)

Gebedsfocus

Vraag God om je hart te vullen met de liefde die je nodig hebt om te zorgen voor de mensen die Hij roept tot deze profetische beweging van de laatste dagen.

Familie/vriendenkring

Verbindingsactiviteit

Bedenk om de beurt één ding dat iemand in je familie/vriendenkring heeft gedaan dat je op een praktische manier heeft laten zien hoeveel je geliefd bent. Speel het na en kijk of je familie/vrienden kunnen raden wat het is.

Gebed voor de Heilige Geest

Verken het Woord

Lees Handelingen 2:42-44. Hoe heeft de Heilige Geest de manier waarop de vroege kerk elkaar liefhad veranderd?

Inzichten van Ellen White

De gelovigen moesten altijd de liefde koesteren die de harten van de apostelen vervulde na de nederdaling van de Heilige Geest. Ze moesten verdergaan in gewillige gehoorzaamheid aan het nieuwe gebod: "Zoals Ik jullie heb liefgehad, moeten jullie ook elkaar liefhebben." Johannes 13:34. Ze moesten zo nauw met Christus verbonden zijn dat ze in staat zouden zijn om aan Zijn eisen te voldoen. De kracht van een Verlosser die hen door Zijn gerechtigheid kon rechtvaardigen, moest worden vergroot. (Testimonies for the Church, deel 8, blz. 241)

Gebedsfocus

Bid dat de Heilige Geest iedereen in je familie/vriendenkring helpt om elkaar in woord en daad lief te hebben.