

Samen op weg naar Kerst
dag 23
22 december 2025

Psalm 62:2 (©NBV21)

Alleen bij God
vindt mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding.

Advent is de tijd van nog-net-niet.
De dagen voor kerst doen ook wel
wat denken aan de spanning van het wachten.

En toch voel je al die honger naar vrede,
naar die rust waar je zo vaak over leest,
ook al lijkt het nog even buiten bereik.

Je kijkt naar de wereld om je heen
en ziet hoe die nog vol drukte is,
zeker in deze tijd van het jaar.

En kijk dan eens naar je eigen hart.
Je ziet misschien niet alleen
het verlangen naar heelheid,
maar waarschijnlijk ook de gebrokenheid,
de scherven uit het verleden,
en de onzekerhied over de toekomst.

Het is daar dat God je uitnodigt om los te laten.

Tijdens deze advent vraagt God jou
om te vertragen, om aandacht te hebben
voor wat je werkelijk nodig hebt.

Maak het vandaag even stil,
dan kun je Hem horen, dan mag je Hem ontmoeten.