

*Samen op weg naar Kerst
dag 22
21 december 2025*

Lucas 2:29-30 (©NBV21)

*Nu laat U, Heer,
uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen
heb ik de redding gezien.*

Heb je je ooit afgevraagd hoe de oude Simeon wist dat hij Jezus moest verwachten? Waarschijnlijk kende hij de Joodse Schriften, het Oude Testament, door en door.

Hij verwachtte iemand die Israël zou troosten. Iemand die Israël rust zou geven. Door de Heilige Geest die op hem rustte, wist hij dat hij niet zou sterven voordat hij de beloofde verlosser had gezien.

En wanneer hij de tempel in gaat en daar Jozef, Maria en het kind ziet, weet hij het zeker: Dit is de gezalfde die door God is aangekondigd.

In zijn opwinding citeert hij uit de Schrift. 'Nu heb ik Uw redding gezien.' Het Hebreeuwse woord voor redding is 'Yeshua' - Jezus!

Nu heb ik Uw Yeshua gezien!

En die redding mag ook jij zien. Kijk naar het kind, kijk naar Jezus, en zie jouw redding.